

בני עלייה

30 Parker Blvd. Monsey, NY 10952

SHABBOS CHANUKKAH - PARSHAS MIKETZ **** שבת חנוכה - פרשת מקץ

לכל זמן ועת.....

9:39	סוף זמן קריאת שמע -	הדלקת נרות/חנוכה - מיד קודם להדלקת נר שבת
4:10	מנחה/שלוש סעודות -	הדלקת נרות/שבת - 4:16
5:24	מעריב/מוצאי שבת -	מנחה/קבלת שבת - 4:21
5:46	לשיטת רבינו תם -	שחרית - 8:25

עלייה לתורה

והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בינותם וכו' כתב הגר"א בספרו דברי אליהו שבזה יובן דברי המדרש בפ' ויחי יעקב שמבואר שם בשביל ששמע יוסף מאחיו עשרה פעמים שאמרו על אביהם יעקב "עבדך", לכך נחסר ליוסף עשרה שנים משנותיו שהוא מדה כנגד מדה, דכבוד אב ואם גורם אריכות ימים ושנים והבזיון שמבזה לאביו גורם מיעוט שנים, ע"כ. ולכאורה אין מוכן, דבקרא לא כתיב רק חמשה פעמים "עבדך", כדמצינו בתוך הפסוקים, ולמה נאמר 'פעמים? אמנם לפי הפסוק הנ"ל ניחא, כי המליץ בינותם וגם המליץ היה חוזר ופותרגם לפני יוסף את דבריהם, ונמצא דהוי עשרה פעמים.

והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור ותעמודנה אצל הפרות ... ותאכלנה הפרות וכו' learn from here that the "seven thin cows" is a רמז to the יצר הרע and that when he attempts to take control over a human being, he acts passive at first, then like a guest, and finally like a master, ruling over him and his household.

The Sefas Emes writes that we see this clearly from the story of the seven fat and thin cows. The thin cows behaved toward the fat cows in the same manner as the יצר הרע acts - first they came up behind them "עולות אחריהן מן היאור", slowly and inconspicuously. Then they stood by them "ותעמודנה אצל הפרות" - like guests in their pasture, and finally they just ate them up "ותאכלנה הפרות" - without leaving a trace.

עלייה לרגל - בעניני חנוכה

The Brisker Rov Z"L, once approached the Gerrer Rebbe, R' Yisroel Alter Z"L, and asked him, "Why do the Chassidim insist on making large סעודות on Chanukkah - singing for hours and eating their fill - when we find written in the Kitzur Shulchan Aruch מצוה "מרה קצרה", להרבות קצת בסעודה בחנוכה, the mitzvah is to be "מרה קצרה" - to increase minimally and to add just a little - to the סעודות of Chanukkah, and not to prolong and maximize them?"

The Gerrer Rebbe smiled and answered him, "I teach my Chassidim that a little עבירה is as terrible and unseemly as a big one. Therefore, they take this rule and apply it to the סעודות of Chanukkah too, and so, if it says to "to add a little" to the meals, they go and create from it a big beautiful חנוכה סעודה!"